

Hej jag heter Madeleine bor i Partille utanför Göteborg. Min första kontakt med welshar hade jag 1985, sen dess är jag fast. Jag köpte min första welsh cob 1999, Gwyneth som i år fyller 23år. Jag har hållit på med avel sen dess under prefixet Iglatjärn.

Till vardags arbetar jag med Neonatal vård.

Jag har suttit med i swf:s styrelse tidigare och är nu sugen på att vara med igen. Inget ont utan det har nåt gott med sig. Tack vare Covid-19 bör man ju inte träffas och det ger möjligheter för digitala möten. Vilket gör att tiden att resa på möten minimeras. Då hinner även jag aktivera mig i föreningslivet.

Ser med spänning fram mot nya erfarenheter med SWF.

Mvh M Hedlund



Jag heter Kristin Fägerskjöld, är 46 år gammal och föder upp welsh mountain i liten skala sedan 2005 under prefixet Mosshult. Jag, min man och våra två tonåringar bor på en liten gård strax norr om Nässjö där vi, förutom hästarna, har hundar, katt, får och höns. För närvarande har jag tre avelsston (Mosshults Sider, Mosshults Siandi och Ysselvliedts Be A Dream) varav ett fölar i år och de andra två ska betäckas i år. Jag har alltid älskat hästar och började rida som 7-åring. När jag var 9 fick jag min första egna häst, en shetlandspanny. Därefter följde en new forestkorsning och ett halvblod. Welsharna kom jag inte i kontakt med förrän jag flyttat hemifrån, men medan jag pluggade och sedan bodde i Stockholm var det ju inte lätt att ha häst. 2001 flyttade vi ut på landet och då gick drömmen om en egen welsh mountain i uppfyllelse när jag fick köpa fölet Ekbäckens Silk av Inger Becker. På den vägen är det! Förutom hästintresset skriver jag historiska romaner (två utgivna hittills) och tycker om att träna apportering med mina två jaktlabradorer.

Försöker också hinna med att odla och pyssla i trädgården men det är jag inte särskilt framgångsrik på.

Jag har varit med i styrelsen tidigare, för några år sedan, men hoppade av då jag kände att jag hade för lite tid att hinna med det ordentligt. Vet inte om jag egentligen har mer tid nu, men barnen är i alla fall äldre och mer självgående nu. Jag hoppas vi syns på många härliga Welsh evenemang framöver när pandemireglerna lättar! Mvh Kristin



Hej

Jag heter Erica Nordöen och är nyss fyllda 30år. Bor på Orust, Västra Götaland, på en liten gård med min man, våran son och våra djur. Jag jobbar och utbildar mig inom sadelmakaryrket och har ett stort intresse för att kunna jobba med hästarna på ett eller annat vis!

Jag har stuteri-prefixet Well Done och just nu står det 4st ponnyer i stallet. En inlånad sek A valack till sonen och 3st sekB.

Jag älskar att visa upp welshen och brinner för att visa deras allsidighet.

Jag är väldigt aktiv med hästarna och iår satsar jag hårt för att få en bra säsong på galoppbanan med mitt äldsta sto.

Fantastiskt roligt att få se hästens glädje när den kommer till banan och ska fram till starten!

Mvh Erica Nordöen



Mitt namn är Ellinor Silvermyr 28 år och tillsammans med min man Johan och mina föräldrar driver vi Stockaremåla Stuteri. Vi befinner oss mitt i Småland. Stuteriet är grundat 1990 av mina föräldrar men varit på paus eftersom vi tävlat och åkt mycket i hela Europa med våra tävlingshästar. 2016 köpte vi Cwmllynfell Lottie och hon blev startskottet för vår avel. 2017 kom vår första egna fölunge Stockaremåla Lucy e. Sjömillans Seagram och hon fick diplom vid treårstestet 2020!

Till vardags driver Johan och jag en verksamhet Stall ElMa AB med fysioterapi för häst, utbildning, visning och träning av hästar och ponnyer samt uppfödning i mindre skala av SWB och Welsh Mountain. Jag har tävlat Grand Prix dressyr och ridit SM, NM och EM på Welsh ponnyn Paulo Pan som ponnyryttare och som junior och ungdomsryttare på hästen Pixar. Just nu har vi några halvblod i stallet och en hel liga med Welsh Mountain ponnyer. Vi väntar 2 föl iår ett Welsh Mountain och en SWB. Just nu har vi tre hingstar i avel och hoppas på fyra eller fem föl till 2022.



Jag heter Lena Aniansson (60år) och jag driver tillsammans med min sambo Stuteri Micena. Hästar har varit en del av mitt liv sedan jag var barn och red på en liten ridskola där man kunde jobba sig till att rida mer...

Jag har härliga minnen därifrån och i tonårs åldern bodde jag där om somrarna och hjälpte till, jag var orädd av mig och gillade fart, hjälpte även till med att rida en del andras ponnyer.

Ridningen låg på sparlåga under ganska många år med småbarn och tidsbrist och möjligheter men i trettioårs-åldern köpte jag mitt första egna halvblod och började rida för tränare. Stallägaren hade liten avel och där föddes mitt intresse för avel och det blev många år där vi åkte runt på hingstvisningar, treårstester m.m och studerade stammar och MÅNGA ingående analyser och trevliga diskussioner blev det och hingstkatalogen låg bredvid min säng under många år!

Men ridningen var viktigare under dessa år men sedan började jag få mer och mer problem med värk och 2004 betäckte jag mitt halvblod och året efter fick vi vårt första föl som var ett sto som vi sparade för framtida avel och det var då vi flyttade ut dom till min sambos föräldragård där vi hade en lösdrift.

Det resulterade i att vi behövde nåt mer sällskap och på den vägen blev vi med welsh och 2009 föddes våran första Welsh sekt B, sedan var jag fast i rasen och jag har hittat dom linjer som vi vill ha med ett underbart lynne och utomordentliga rörelser och som också är vackra att titta på. Med tiden har dom blivit fler och för att kunna satsa fullt ut så avvecklades halvbloden, ett tufft beslut men av även personliga skäl rätt....

Samtidigt som vi byggt upp vår avel så har vi även byggt en framtid för oss här ute, hus, stall och hela min sambos verksamhet och det projektet ser ut att fortsätta i oändlighet ☺

Jag har tidigare suttit i styrelse, vår ryttarförening i kommunen och även i Sydöstras ponnyförening.

/Lena