

## Falsterboupvisning, ett minne för livet!

Dagen började ju egentligen dagen innan. Ponnyn skulle tvättas, utrustning putsas och släpet packas. Vi valde att visa iklädda tävlingskläder så som vita byxor, svarta stövlar och kavaj. Penny (Newbrook ms Dynamite) fick dagen till ära ett vitt schabrak.

Den 7/7 klockan 07:30 lastade Felicia sin ponny Penny för att starta färden mot Falsterbo Horse Show. Vi hade fått den stora äran att representera SWF i rasparaden på Falsterbo! Felicia fick välja mellan Falsterbo och utställningen på Bjärsjölagård då det var samma dag. Valet hamnade på Falsterbo, för som Felicia sa, hur många får vara med på Falsterbo?

Efter en bilfärd på ca 1,5 timme var vi framme i Falsterbo. Man kan tycka att en så stor och känd tävling borde vara ganska så välplanerad med alla ekipage som kommer, allt från små släp till gigantiska lastbilar. Då ska vi avslöja en sak, så är det inte! Vi hamnade på en liten plätt gräs där vi kunde lasta av Ponny och saker, vi hade turen att ha stallet bara ca 100 meter bort så allt gick bra och snabbt. Sen tillbaka och hitta parkering till släpet på andra sidan området. På väg tillbaka till Ponnyn skickade vi pappa i familjen på frukostjakt medans mamma och Felicia putsade Ponny och förberedde lite. Vi stod uppstallade i det så kallade showstallet där även danska gymkhanalaget stod med sina ponnyer. Ganska häftigt.

Klockan 10:00 letade vi upp framridningen till stora dressyrbanan där vi träffade representanter för Svenska Hästavelöförbundet som berättade hur allt skulle gå till och i vilken ordning alla skulle gå, Felicia och Penny skulle in tillsammans med den Kaspiska hästen och dess ryttare Natalie och de var sist ut.

Så tillbaka till ponnyn och sista putsen innan utrustningen skulle på både ponny, ryttare och mamma. Alla tre bytte om i boxen då det var "gå in backa ut" som gällde på toaletterna! Sen tog vi oss runt hela Falsterbo och bort till framridningen. Vilken fantastisk upplevelse och gå där bland alla stallen. Att se att alla ryttare oavsett ålder eller nivå får lika stall och precis samma förutsättningar i just den delen! Och Jesus vad stall där var! Och alla såg lika ut, behöver jag berätta att vi gick fel ett antal gånger? Vi blev översläppta över gångbanan, ni vet precis innan man går in till Falsterbo, där de stänger för oss vanliga dödliga när det kommer ett hästekipage, där gick vi över!! Så häftigt! Självklart stannade vi vid Falsterboplakaten och tog foto, det måste man! Till slut var vi framme på framridningsbanan (15 minuters gångväg) och kunde värma upp. Och vilken salig blandning av hästar! Miniatur och shettis, Shire och russ, welsh och mustang och massor fler. Ridna, framför vagn och ledda på en och samma bana. Måste berömma vår ponny som uppförde sig exemplariskt bland alla dessa hästar (även hingstar), flaggor, vagnar, folk, musik, hundar och allt annat som man aldrig kan få fram hemma!

Efter ett tag på framridningen var det dax! Felicia var cool, lugn och tyckte det var jätteroligt att hon skulle in på Grand Prixbanan på Falsterbo medan mamma höll på och dö av nervositet! Ni vet alla de där bilderna man målar upp, ponnyn stegrar, slänger av ryttaren, äter upp alla blommor innan den rymmer in bland alla stånden och människorna, som man (jag) alltid målar upp, de började komma lite smått. Pappa som hela tiden varit vid sidan och servat med allt vi behövt (förste groomen) blev uppskickad med systemkamera och mobiler x flera till läktaren för att föreviga allt. Hur ofta kommer man till Falsterbo liksom?

NU, NU var det vår tur. Sida vid sida skrittar Felicia och Natalie in på sina ponnyer ledda av mig och Natalies mamma, in bland allt detta folk!! Och vilka ponnyer och vilka ryttare!

Man skulle kunna tro att detta är vad de gör till vardags. Lugnt och fint över till trav på diagonalen, ner i skritt allt till högt spelande av "Born in the U.S.A" och publikens jubel! Jag menar, vad skulle vi mammor där och göra?! Ingen stegring, avkastning eller äta upp blommor här inte! Den där envisa ponnyn som gärna busar till det lite om hon kan bara precis visar var skåpet ska stå! Tryggheten själv liksom! Ut från banan in på framridningen igen där vi blev fotograferade innan vi gick tillbaka till stallet. Där fick Penny vila ett par timmar i boxen innan vi lastade och körde hem.

Resan både dit och hem var händelselös då Penny stod fint och snällt, likaså allt inne på Falsterbo. Vi har helt enkelt världens bästa Ponny som bara levererar lugnt och tryggt. Behöver jag berätta hur glada vi är för henne?

Falsterbouppvisning, ett minne för livet!

Tack för att vi fick äran att representera SWF på Falsterbo, det gör vi gärna om!

**Ryttare:** Felicia Persson 10 år

**Ponny:** Newbrook ms Dynamite, welshponny av cobtyp/sektion C, född 2006, importerad från Storbritannien, e: Parc Lucky Jim WSB 30753 u: Merwydd Mandy WSB 119279 ue: Rhosymeirch Cardi WSB 38391

**Ledare:** Mamma Annica Persson

**Groom och fotograf:** Pappa Stefan Persson





Framridningen



Showdags

